

## Ragnar Lassinanttis samlingar donerade till LTU

Tisdagen den 24 maj överlämnade Föreningen Norden Norrbotten Ragnar Lassinanttis stora samling av böcker, ett hundratal konstverk och ljudinspelningar till Luleå Tekniska Universitet (LTU). Universitetet förfogar därmed över en stor kulturskatt. Den avgående distriktsordföranden för Föreningen Norden Norrbotten Jan-Olof Hedström fick äran att överlämna donationen. Samlingen har funnits på universitetet sedan 1990 med Föreningen Norden Norrbotten som ägare. Jenny Samuelsson, chef för biblioteket påpekade att detta var en stor dag i och med att samlingarna nu fullt ut blev bibliotekets.

Ragnar Lassinantti var landshövding i Norrbottens län under 1966 – 1982. Före sin bortgång 1986 testamenterade han sina samlingar till Föreningen Norden Norrbotten som han i många år ägnat mycket av sina krafter åt. I testamentet uttryckte han en tilltro till att Föreningen Norden senare skulle finna en placering av samlingarna. För Föreningen Norden blev samlingarna en mycket stor uppgift. Man deponerade dem efter några år på Luleå Tekniska Högskola, som det hette då. För böckerna inrättade biblioteket en speciell avdelning, Nordkalottsamlingen. Konsten blev därtill den konstnärliga utsmyckningen i biblioteket, med verk av bland andra Reidar Särestöniemi.

Efter ceremonin hölls ett miniseminarium där Jan-Olof Hedström, länsråd 1986-1997, berättade om sitt arbete och sin relation med Ragnar Lassinantti. Lassinantti kunde se saker och ting i ett längre perspektiv. Han såg verklighetens behov som han skickligt argumenterade för och han var inte populist. Hedström nämnde att Lassinantti verkade i flera områden under sitt yrkesverksamma liv. Han var polis, kriminalkommisarie, skribent, riksdagsman, radioreporter och till slut en omtyckt landshövding i Norrbotten. Hans kanske största bedrift var arbetet för att få en teknisk högskola till Luleå. Umeå var en het motkandidat men Lassinantti lyckades få till stånd en rapport som vägde till Luleås fördel och på den vägen är det. Idag har universitet faktiskt ett världsrykte inom vissa områden och drygt 14 000 inskrivna studenter.

Finlands president Urho Kekkonen och Ragnar Lassinantti var nära vänner. Kekkonen besökte ofta fjällvärlden i Norrbotten. Kekkonentoppen vid Kebnekaise är ett speciellt minne.

Kyllikki Kenttä, f.d. reporter vid Radio Norrbotten, berättade också initierat om sina möten med Ragnar Lassinantti. Hennes iakttagelser kretsade mycket kring vad som hände på båda sidor om gränsen i Tornedalen.

År 2015 blir ett stort jubileum på Luleå Tekniska Universitet i anslutning till 100-årsminnet av Ragnar Lassinanttis födelse. Det som var Lassinanttis fokus framför allt, nämligen Nordkalotten med gränsöverskridande samarbete och mångfald, kommer då att vara ett genomgående tema.

Rolf Johansson, text och foto.



*Chefen för LTU:s bibliotek, Jenny Samuelsson tillsammans med avgående ordföranden Jan-Olof Hedström framför bänket som symboliserar överlämnandet av donationen.*



*Två som har goda minnen från Ragnar Lassinanttis tid, före radiomedarbetaren Kyllikki Kenttä och före länsrådet Jan Olof Hedström.*